

# HASSELLBLADET

# 20

# år



## Jubileumsutgåva

Nr 4  
December 2016  
Årgång 20

### Innehållsförteckning

 <i>Varsågod, Början</i>	<i>Sid 2</i>	 <i>Janne Wallgren präst</i>	<i>Sid 9</i>
 <i>PRO</i>	<i>Sid 3</i>	 <i>Skagershults församling</i>	<i>Sid 10-11</i>
 <i>Järnvägen 150 år</i>	<i>Sid 4</i>	 <i>Röda korset</i>	<i>Sid 12</i>
 <i>Teen</i>	<i>Sid 5</i>	 <i>Jubileumsfest</i>	<i>Sid 13-14</i>
 <i>Vatten</i>	<i>Sid 6</i>	 <i>Värt att veta, Filmfestival</i>	<i>Sid 15</i>
 <i>Höstutflykt</i>	<i>Sid 7-8</i>	 <i>20 år med byalaget</i>	<i>Sid 16-19</i>

**Hasselfors Byalag**  
Hasselgården  
Edevägen 10  
695 60 Hasselfors

**Telefon/fax**  
0585 – 44113  
E-post: [info@hasselforsbyalag.com](mailto:info@hasselforsbyalag.com)  
se oss på: [www.hasselforsbyalag.com](http://www.hasselforsbyalag.com)

**Expeditionstider**  
Tisdagar och Torsdagar  
10.00 - 12.00

Ansvarig utgivare Ivan Persson

## Varsågod!

Byalaget har nu varit verksamt i 20 år och det firades i två dagar i Hasselgården den 5-6 nov. Hasselbladet denna gång innehåller en tillbakablick på det som har hänt under vår 20-åriga verksamhet. Det är oerhört mycket när man tittar tillbaka. Vi har hela tiden försökt att se till samhällets bästa och många gånger varit kritiska till det som händer. Vi var t.ex. pådrivande när det gällde folkomröstningen om skolan. Att man sedan inte lyssnade är en annan sak. Vi jobbade in i det sista för att behålla skolan kvar. Nu ser vi resultatet det är dags för utbyggnad av förskolan.

Vi har under åren introducerat många arrangemang under åren, Hasselforskalaset är väl det som har vuxit mest, men även mopedens dag och alla andra arrangemang har blivit mycket uppskattade.

De första femton åren så var bioverksamheten en stor tillgång men efter att filmerna blev digitaliserade så var vi tvungna att upphöra med den.

Torpgruppen har gjort ett mycket gott arbete med att lokalisera och märka alla kulturvärda sevärdheter i Skagershult Detta var bara en liten introduktion till allt som finns att läsa om i tidningen. Historiken är sammanställd av Caroline Selvin.

Vi vill här tacka alla trogna medlemmar som har stöttat oss, utan er så vore vi inte den förening som vi är i dag.

## Vi önskar er alla nu en God Jul och ett Gott Nytt år



### Början på byalaget

Eftersom vi nu har haft 20-årsjubileum så kan det kanske vara på sin plats att återge lite hur det hela började.

Vi hade visserligen det första årsmötet den 25 november 1996 i Hasselfors byalags namn, och då valdes följande personer in i styrelsen: Ordf. Ivan Persson, V. ordf. Magnus Olsson (1), Kassör Egon Wörn, Sekr. Karin Elofsson övriga ledamöter Urban Arvidsson, Magnus Olsson (2) och Lotta Pettersson, suppleanter Marianne Sjöberg och Anders Kjellbom, revisorer Maj Johansson och Bengt Engman samt rev. suppleanter Ulla Åberg och Ulla Åberg.

Men långt tidigare redan den 25 april 1995 så hade man börjat titta på att starta ett byalag och det berodde delvis på att IOGT/NTO inte hade någon verksamhet utan det var en egenkomponerad bio intresserad grupp som svarade för bioverksamheten.

Man var också orolig för hur det skulle bli med fastigheten framöver. Sedan så var försäljningen av Hasselfors Bruk 1995 en bidragande orsak.

Och vid det mötet så beslutades att bilda en interimstyrelse och den bestod av Urban Arvidsson, Tertu Bohlin, Henry Kindfors, Alf Larsson, Göran Parmling, Ivan Persson, Agne Wiberg, Egon Wörn och Ulla Åberg. Interimstyrelsen fick då i uppdrag att fortsätta hålla kontakt med IOGT/NTO och utreda om ett ev. köp av huset var möjligt samt hålla kontakt med övriga föreningar på orten. Styrelsen arbetar också vidare med frågan om bildandet av ett byalag. Man besöker b.l.a. Järle byalag för att få information och höra hur de arbetar.

Sedan följer ett antal möten under tiden fram till den 25 november 1996 då byalaget bildas.



## HASSELFORS PRO



Hej på er igen!

Hösten har nu passerat och redan nu i början på november har vintern slagit till med lite snö o kyla.

Vi har hunnit avverka 2 medlemsmöten. Vid det första för hösten den 21 sept. kunde ordförande Kjell Wiberg hälsa 25 medlemmar välkomna, som också innefattade sällsexan. Ordf. rapporterar att vi redan nu tar upp anmälningar till julbordskryssningen med Cinderella den 28-29 november, vidare att man kan beställa PRO-almanackan för 2017, i år i färgerna röd och brun. Ordf. rapporterade vidare att de hade fått en inbjudan från Svartå PRO att vara med på deras senior Dag den 5 okt. Han kunde också hälsa en ny medlem varmt välkommen.

Ordf. Kjell W meddelade att vårt boullag inte gick vidare inne i Karlslund. Vi spelade 5 matcher 1 vinst och 4 förluster men vi kommer igen.

På styrelsemötet den 9 nov så hade vi besök av Margareta Röstlund ombudsman, som jobbar på vårt distriktskontor i Örebro.

Efter dessa rapporter var det dags att smaka på sillen med dess tillbehör. Det smakade utmärkt.

Tack till festkommittén för detta.

Medlemsmötet den 19 oktober kunde ordförande hälsa 23 medlemmar välkomna.

Bland rapporterna kan nämnas att i höst kör PRO en kampanj "värva en vän". Om man gör det får man 4 skraplotter som tack. På tal om skraplotter, PRO fick in 13.5 miljoner på dom skraplotter som alla föreningar och övriga sålt, ett mycket bra resultat.

Majbritt och Kjell har varit på ett möte med kommunala samverkanrådet. Mötet handlade om Ramundegårdens utbyggnad av 32 platser och ett nytt storkök som kan serva 85 personer. Byggstart nov – dec och beräknat färdigt våren 2018.

Boccia spelet är i full gång i idrottshallen, måndagar kl. 14. 00 – 16.00. Nya spelare är välkomna.

Eget fika medtages.

Nu är anmälningarna till julbordskryssningen avslutad. Det är jättetrevligt att konstatera att vi blev 22 st. i år som åker med.

Styrelsen och medlemmarna beslutade att medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad. Man har också beslutat att hålla tisdagsträffarna vilande.

Vi har precis varit med och gratulerat Hasselfors byalag på deras 20-års jubileum. Tack för en trevlig lördagskväll, och lycka till med ert arbete i framtiden.

Första advent bjuder PRO som tradition kyrkobesökarna på kaffe i församlingshemmet. Alla varmt välkomna.

Vi håller nu också på och jobbar med alternativ till Julbuffén, men i skrivande stund är inget klart, vi återkommer så fort som möjligt. Vi kan också i dag hälsa ytterligare ett par nya medlemmar varmt välkomna.

Efter dessa rapporter så var det dags för förtäring och därefter ett årlotteri. Till sist tackade ordförande alla medlemmar som varit med under den här eftermiddagen och hälsade dom välkomna åter den 23 november, samt också den 14 december, som då också innefattar Luciakaffe, väl mött då.

**Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.**

Kjell Wiberg  
Ordf.



## Järnvägen 150 år

Förutom byalagets 20-års jubileum i år kan vi den 1 december fira att det gått 150 år sedan järnvägen genom Hasselfors invigdes. Järnvägen är en del av den numera kallade Värmlandsbanan, men vid öppnandet kallad Nordvästra stambanan. Banan sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg och var tänkt som en viktig länk mellan Sverige och Norge. Den byggdes i etapper och var i sin helhet klar 1871.

Arbetet med järnvägen påbörjades 1864 och det upprättades en arbetsstation i Hasselfors. I Hasselfors uppfördes en smedja, kolbod och en förrådsbod. Mark till den nya järnvägen överlät brukspatronerna i området till statens kostnadsfritt. I juli 1865 hade man kommit så långt att en växel till den nya järnvägen kunde läggas in i Laxå.

I januari 1866 skriver Nerikes Allehanda att spårläggningen är klar två mil från Laxå, så att det kunde användas av lok och vagnar. Vidare kan man läsa att alla banvakts stugor är upptimrade.



Arbetena fortsatte med febril aktivitet och både järnväg och nödvändiga byggnader började bli klara. Den 1 december 1866 invigs banan mellan Laxå och Kristinehamn med ett speciellt festtåg för inbjudna gäster. Tåget framfördes av det nytilverdade loket "Wermland". Vid alla stationer spelades marscher från en vagn i tåget och enligt uppgifter var det många personer som samlats för att bese tåget. Poststationen Hasselfors öppnades samtidigt och inrymdes som brukligt var i stationshuset. Viss godstrafik hade påbörjats redan innan invigningen.

Mycket har förändrats genom de 150 år som gått, men förutom järnvägens läge kan man även hitta andra spår från tiden när järnvägen var en naturligare del av samhället och bemannad med lokalt anställd personal. Några banvaktsstugor, bostadshus, uthus och andra byggnader med järnvägsanknytning finns kvar i och runt Hasselfors.

Av stationsmiljön är alla byggnader rivna och borta. En av torpgruppens minnestavlor är uppsatt i närheten av platsen för det gamla godsmagasinet, som en påminnelse om stationen. Själva stationshuset revs i augusti 1975 efter att det stått tomt sedan stationen avbemannats i februari 1974. Avbemanningen hängde samman med införandet av fjärrstyrningen från Hallsberg. Fjärrstyrning innebär att en person sköter flera olika stationer på en viss sträcka från en annan plats. I Hasselfors berördes fem personer av fjärrstyrningen. Enligt samtida tidningsartiklar kunde alla omplaceras till andra SJ-stationer.

Kopplat till fjärrstyrningen flyttade posten från järnvägen till egna lokaler och persontågsuppehållen drogs in med motivering att det skulle bli för kostsamt att anpassa stationen i förhållande till det lilla antalet resenärer som åkte med tågen. Den sista tiden stannade enbart några få tåg om dagen.

Under sommaren 1969 passerade omkring 52 tåg per dygn Hasselfors och av dessa stannade fyra. Som jämförelse kan man nämna att en vardag hösten 1908 passerade 14 ordinarie tåg, varav enbart två passerade Hasselfors utan att stanna. En torsdag i november i år passerade 48 tåg genom samhället.

Godstrafiken har varierat över tiden. Hasselfors bruk använde järnvägen för transporter och omlastningen skedde ursprungligen vid stationen. 1891 anlades ett spår mellan bruket och stationen. Vagnarna drogs av hästar och först 1956 inköptes ett begagnat lok för trafiken.

1978 köps ett andra lok och det första såldes till en skrot-handlare. Det nyare loket hamnade ett tag som uppställt minneslok vid Lerbäck, men i samband med dubbel-spårs utbyggnad genom Lerbäck skrotads loket för något år sedan. Under 1990-talet upphörde den sista godstrafiken och stationen fungerade därefter enbart som mötesstation. Godstrafiken återuppstod 2003 när Sveaskog och Setra började köra transporter av virke och timmer till och från Hasselfors.

Trots det lokalt minimala trafikutbytet i Hasselfors är järnvägen fortfarande en viktig länk och transportled för både personer och gods. Nästa gång ni väntar vid bommarna som ligger nere vid Ågrenavägen, kanske det är tåget mellan Oslo och Narvik som passerar med sin last av förnödenheter till norra Norge, eller ett arbetsfordon som ska ut och underhålla spåret mellan Laxå och Hasselfors.

**Hipp hipp hurra för jubilaren!**

Jimmy Håkman (medlem 139)



## Teen

Vi är många som har talat om att utsikten ut över Teen borde vara bättre efter vägen ut mot Dormen. Nu kan vi berätta att vi fick tillstånd av Edsbergs Häradsallmänning som äger skogen efter sjökanten att göra avverkning. Gränsen går från Laxå kommun skylten och bortåt Dormen så långt som det är vägräcke och här har nu Jan Johansson glesat ur och huggit ned en hel del träd och det har blivit en helt annan utsikt utöver sjön. Träden är fällda ned i vattnet och kommer att bli fina metarställen framöver.

Vi riktar ett stort tack till Jan som har drivit frågan i byalaget och även tog på sig uppgiften att avverka med hjälp av Benny Söderberg.



**JULKORT** = Det var vid mitten av 1800-talet som speciella kort med julmotiv började tryckas i England. Motiven anknöt till julens religiösa händelser. Med tiden kom det mer profana motiv, t.ex. St Nikolaus, den kontinentala varianten av jultomte. När vykort blev tillåtna att skicka under slutet av 1800-talet blev det mycket populärt att skicka julkort även i vårt land. Portot var lågt och korten hade vackra motiv. De första julkorten importerades från England och Tyskland och visade därför jultraditioner och motiv som var nymodigheter. Det var främst julgranar och St Nikolausgestalter som förekom. Jenny Nyström och Max Hänel började teckna svenska julkortsmotiv under slutet av 1800-talet. Dessa motiv blev mycket populära samtidigt som de framhävde den svenska gårdstomten som en typisk julgestalt.



**ÖYSTEIN'S  
GÜTTERI**  
*en naturlig paus*

## Vatten

Vattenståndet i Toften har under sommaren blivit lägre och lägre ju närmare hösten vi kommit. Så lite vatten som det är nu, i skiftet oktober november, var det väldigt länge sedan det var i Toften. Det finns nog ingen i dag levande som sett ett lägre vattenstånd än dagens. På en karta från slutet 1830 (hänger på museet) är Lilla Sundön en halvö, Jättabron är bevuxen, mängder med stenar och grund finns utmärkta. Det liknar mycket vad vi kan se i dag när vattnet är så lågt.

Innan regleringen överhuvudtaget började var dagens nivå ganska normal. Vid lågvatten ytterligare någon cm lägre och vid högvatten, en kort tid på våren, upp mot 100 cm över dagsnivån. Vid den tiden före 1671, året då den första hammaren sätts i drift vid Hasselforsen, är det en bergsklack precis där Dalbäcken rinner ut i Svartån som bestämmer lägsta vattennivån i Toften. (Dalbäcken rinner strax norr där kolgården var). I och med hammaren och de första dämningarna vid forsen är det slut på de fria fiskvägarna mellan Toften och Teen.

I Hasselforsen finns vid den tiden två fåror som bildar fall ned mot Teen, den norra och den södra. Den södra fåran, den smalaste och den djupaste, är den som kommer att utnyttjas till de första hamrarna. Den däms upp med luckor för regleringen av flödet. Norra fåran där kvarnen i dag ligger utnyttjas inte. Där rinner vattnet endast vid högvatten, men fåran däms för att höja vattennivån i den så kallade Järnbodgölen, fångdammen som nu blir vattenreservar till driften av de båda hamrarna.

Höjningen av vattennivån i Toften har därmed börjat. Utbyggnaden och verksamheten vid Hasselforsen kommer nu att pågå fram till 1909 då sågen flyttats från forsen till nuvarande plats. Under dessa drygt 230 år har all verksamhet flyttats från den södra till den norra fåran, hela tiden med tanke på att höja vattennivån och skapa högre fallhöjd för att få ut större kraft från fallet. En ny damm har också byggts nedanför övre forsen där den nya smedjan och hyttan byggts. Strävan efter att höja vattennivån vid övre forsen har hela tiden funnits. Den senast höjningen av vattennivån blir i samband med att sågen flyttas och kanalen från övre fångdammen fram till Teen och den nya kraftstationen byggs. Det här bygget gör att fallhöjden i ett steg ökar till tio meter.

Vid provkörning av den nya kraftstationen skall det visa sig att vattnet i fångdammen före den nya kanalen snabbt tar slut. Bergklacken vid Dalbäcken håller effektivt emot så att dammen töms. Efter att ha sprängt bort klacken hinner vattnet ned, och driften kan fortgå med full kapacitet.

Omkring 1940 uppstår problemet på nytt. En ny större turbin har installerats i kraftstationen och vattenåtgången till den ökar kraftigt. Vid provkörningen tar vattnet åter slut i dammen. Den här gången löser man problemet genom att gräva en kanal öster om sågholmen, vilket gör att vattnet åter hinner ned.

Fram till 1967, det år då flottningen i sjön Toften upphörde var verksamheten vid sågverket helt beroende av att vattennivån hölls på en för sågverksdriften acceptabel nivå. Hushållningen med vattnet var en viktig faktor i verksamheten. För låg vattennivå innebar inte bara problem med flottningen i sjön. Det kunde även bli problem med att få timret fram till sågen. Bläste det hårt från norr var det nästan omöjligt, fick man då lite hjälp genom att hålla lite ström i vattnet kunde produktionen fortgå. Bläste det däremot från söder kunde man spara på vattnet, då kom timret ned ändå.

Efter att timmerhanteringen vid sågverket togs upp på land har variationerna på vattennivån i sjön varit mycket större än tidigare. Det har vid flera tillfällen varit väldigt lågt vatten, men att nivån varit under gällande vattendom har nog inte förekommit.

Det som för mig och flera med mig känns lite märkligt är att ansvariga på länsstyrelsen inte vaknar och vidtar någon åtgärd nedströms Toften. Att beordra ner nivåerna i hela vattensystemet uppströms, där nivåerna redan är långt under normala, dessutom med en vinter i antagande, är för mig ofattbart. Det skall bli mycket intressant att följa fortsättningen!

*Pu Bergström*

**KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ**



KLÄDER & PRYDNAD



**BUTIKEN PÅ LANDET**

Tor-Fred: 14-18      Lö-Sö: 12-16  
0585-44024  
Bålby Hasselfors      [www.bpl.se/balby](http://www.bpl.se/balby)

## HÖSTUTFLYKT 2016-09-17

Trettiotvå deltagare samlades till den numera traditionella utflykten i våra fäders spår. Som vanligt är det en liten grupp som alltid är med, och som aldrig har missat någon av våra utflykter. Sedan är det de som ibland är borta men kommer tillbaka vid något annat tillfälle, men nästan var gång dyker något nytt ansikte upp. För dagen ses nya deltagare från Finnerödja, Laxå, Fjugesta, Örebro, Hasselfors, ja till och med en deltagare hitrest från Chester i England är med på vår utflykt. Visserligen svensktalande med rötter i Hasselfors, men ändå, våra utflykter har blivit internationellt kända och besökta.

Den här dagen skall vi göra en ``byavandring`` i dess rätta bemärkelse. Vi skall gå gata upp och gata ner i den södra delen av samhället och titta på den äldre bebyggelsen, där alla hus hade ett eget namn i adressen. Vi kommer under dagen att titta på, prata om mer än 100 fastigheter. I reportaget som följer nämner vi fastigheter där någon form av affärsverksamhet förekommit, eller att människor samlats på grund av någon aktivitet.

**Sveaborg**, byggt 1913 av logen 3929 Svea. Här har de flesta föreningar i Hasselfors haft sina möten och sammankomster under åren. Biografen Svea kämpade från början med stumfilmen och hängde sedan med ända fram till digitaliseringen 2010. Idag äger Byalaget fastigheten.

**Hyddan**, cykelverkstad, urmakeri, Allmänna sparbanken med stark anknytning till arbetarrörelsen fanns här från 1916 och några år framåt.

**Rosenhill**, tapetserarverkstad, Dalgrens café under en tid.

**Lundby**, byggt 1909. Här startar Handelsbolaget ca. 1920 som från 1937 ombildas till Konsumtionsföreningen Örebro, därefter Konsum. EG marknad 1992-2002, sedan Petter ca. 1 år. En av Hasselfors bensinpumpar IC- OK fanns här.

**Björkä**, från 1880. Karl Viktor Larsson köper huset 1919 och bedriver charkuteri, slakteri, åkeri, taxi, bensinförsäljning m.m. Harry Perssons kiosk var belägen på tomten.

**Handelsboden**, byggd 1880 av C. Andersson. Affären övertogs av Sten Lundberg 1925 och fick namnet Lundbergs, Torsten Lundberg övertog efter sin far och drev affären till nedläggningen april 1966. Huset revs 2014

**Hasselfors station**, från 1866 då den här delen av Nordvästra stambanan invigdes. Ett otroligt vackert hus helt i tegel från Hasselfors tegelbruk vid Fagersand. Det mesta teglet kom sjövägen över Toften till stationsbygget. Det sägs att Hasselfors stationshus var den vackraste byggnaden efter hela stambanan. På järnvägmuseet i Gävle finns en oljemålning av huset att beskåda.

Historien om bygget, och varför huset hamnar på ``fel`` sida järnvägen lyder enligt Karl Karlsson och nedteckningar av D Harbe: Från början stakades Nordvästra stambanan väster om Toften, vilket bruksägarna på Bålby motsatte sig då den för bruket så

viktiga järnvägen skulle gå Hasselfors förbi. Efter förhandlingar, påtryckningar och löften om fyllnadsmassor till järnvägen blev en ny sträckning utstakad vilken kom att gå rakt igenom bruket. Inte heller denna sträckning godtogs av bruksägarna. Nya förhandlingar med nya löften om material till stationshus resulterade i en krök på järnvägen runt bebyggelsen och järnvägen fick nuvarande sträckning. Nu uppstår problemet med stationshuset. Huvudspåret, mötespår, två växlingspår och godsmagasin, dessutom ett framtida väntande industrispår in mot hyttan, smedjan och sågverket. Det finns inget val. Stationshuset hamnar på ``fel`` sida järnvägen. På framsidan av huset, som vetter mot sjön Toften, anläggs en mindre park med en rundel som hästdroskorna kör runt för att stanna framför huvudgången med den stora trappan av kalksten.





För att komma hit till framsidan byggs en väg parallellt med järnvägen, halvvägs till lilla undergången där en övergång till Västringsvägen byggs.

Längre fram i tiden behöver bangården förlängas vilket innebär att vägen och övergången tas bort. Det byggs en ny övergång för gående över alla spåren fram till stationshuset. Efter detta blir Hasselfors stationshus förmodligen det enda stationshuset i Sverige som det inte finns väg till. Stationshuset revs 1975.

**Hasselfors hotell**, invigt 1913 återinvigt 1917 efter brand. Från början fanns här 12 resanderum, 3 matsalar, 1 festsal för 100 personer, 1 hobbyrum, 1 kök samt 2 bostadsrum. Moderniserat 1950, kontor 1970, vårdshus ca.1985, i dag boende för ensamkommande flyktingar.

**Rosenlund**, Lamberts café som en tid fanns samtidigt med Falks café.

**Blombacka**, skomakare, urmakare (Klock Oskar). Här startar Hasselfors nya Smides och Cykelverkstad som sedan flyttar till Södertörn.

**Karlslund**, byggmästare Karl Persson

**Södertörn**, hit flyttar Hasselfors nya Smides och Cykelverkstad omkring 1935. På senare tid flyttas Caltexmacken från Lundbergs hit. En tid fanns även sadelmakeri och tapetserarverkstad i det röda huset på gården.

**Lundsborg**, Herman Perssons Åkeri med lastbilar, taxi samt bensinpump Gulf.

**Lillhaga**, Gunnar Petterssons taxi i många år.

**Lindås**, utgångspunkten för den dagliga turen med SJ bussen som gick till Örebro. Här bodde chauffören Erik Lindström.

**Bäcklunda**, torp under Hasselfors Bruk byggt omkring 1830 men har mycket äldre anor. Om och påbyggt på 1950 talet.

**Nylunda**, Rune Perssons taxi i många år.

**Grantäppan**, Hasselfors telefonstation. Hit gick alla och ringde innan telefonen blev allmän. Här satt de väl-informerade telefonisterna och kopplade alla samtal.

Nu har det blivit tid för kafferast i Hasselgården. I samband med detta visas ett bildspel med gamla bilder på många av husen vi pratar om under dagen.

**Edetorp**, stamfastigheten för hela samhället från början 1700 tal. Från 1822 skogvaktarbostad. Revs för att göra plats för Stationsvägen 3.

**Fridhem**, Axel Berg bedrev här en tid handel med korta varor.

**Kilsborg**, Petterssons Skrädderi. Köpt av missionsförsamlingen i slutet av 1940 talet.

**Dalhem**, Karin Hillerströms damfrisering, tapetserarverkstad, snickeri m.m.

**Lillbacka**, Einar Karlssons skoaffär.

**Haga**, Falks café.

**Stenkullen**, Palmers skor, Byes manufaktur.

**BV 311 Bäcklunda**, byggt 1866. Huset flyttades ett stycke från järnvägen på 1950 talet. Både Gunnar Jansson och Curt Nyströmer har haft taxi här.

**Granliden**, Målarmästare Georg Karlssons måleri.

**Annelund**, Köpt 1948 av filadelfiaförsamlingen.

**Granhöjden**, Arvid Johanssons taxi.

**Sjögård**, Millis damfrisering.

**Tack för oss för denna gång.**

Rune Söderberg och Per Bergström



## Hårlyan

Porlavägen 6, Hasselfors

0585-44415

God Jul

&

Gott Nytt År

Ing-Marie







# Svenska kyrkan



## SKAGERSHULTS FÖRSAMLING



En jul och nyårshälsning till Skagershults församling

*"Och ljuset lyser i mörkret, men ljuset har inte övervunnit det".* Det måste bli mörkare innan det kan bli ljusare igen. Det vet vi. För morgon och kväll blir längre med några minuter per dag. För i skrivande stund närmar sig adventstiden med stormsteg. Tur att vi har advents- och jultiden och budskapet förknippat med det.

*"Mitt i mörkret bjuder livet  
oss att växa som en låga.  
Ljuset bär oss, Gud är nära  
i ett litet barn som ser oss". (Ur psalm 744)*

Det gemensamma för alla gudstjänster från advent till kyndelsmäss handlar om när mörkret är som störst, då tänds ett ljus. I Johannesevangeliet första kapitel står det:

*"Och ljuset lyser i mörkret, men ljuset har inte övervunnit det".* Det sammanfattar egentligen hela julens budskap: Ljuset är starkare än mörkret, även när mörkret verkar så ofattbart stort. Mörkret är i sig själv ingenting. Det är bara frånvaro av ljus. Där ljus råder kan inget mörker finnas.

*"Gud är hos oss, ljus i natten,  
för att hjälpa oss att våga.  
Ljuset bär oss. Gud är nära  
i ett litet barn som ser oss". (Ur psalm 744)*

Det vi firar när vi firar jul är att Gud har börjat med något nytt i vår värld i och med Jesu födelse. Guds kärlek har blivit så konkret att ett speciellt barn har fötts till vår värld. Det finns i och med denna händelse en ny början i vår värld, en ny storhet som kallas Guds rike, som sakta växer fram. Vi får också under jul- och nyårshelgen vara med om en ny början. Ett nytt år ska födas och vi får var och en personligen lämna det gamla bakom oss och rent bokstavligt vara med om att ta emot nya dagar där Guds ljus och kärlek får, om vi vill, vägleda oss mot nya osedda dagar.

Julens budskap om ljuset som brinner i mörkret kommer att uttryckas inte minst musikaliskt i vårt vinterprogram. Först kommer Laxås lucia med följe till oss i december, och sedan i gamla kyrkan får vi på julafton lyssna till Jan-Kenneth Rönning med familj. På julnatten kommer Clas Mård och kompar Nayana Gulstad. I trettonhelgen sjunger vår egen Bodarne kör. Hasselfors egen Sandra Ahlenflod med Jenny Lagerström kommer till kyndelsmäss i januari. Sedan fyra skönsjungande herrar från Svartå: Nysund Gent Quartet. Inte ett dåligt musikprogram för Skagershult. Väl mött i våra gudstjänster.

Så önskar Skagershults församling alla läsare av Hasselbladet en god jul och ett gott nytt år!

Jan Wallgren  
Församlingspräst för Skagershults församling.



Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker från planeringen meddelas det på anslagstavlor och i predikoturena. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka när det är sammanlyst. Tel. Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson- Andersson 0585-44115,

Kjell Wiberg 0585-44344, Anders Olofsson 0585-44400 eller pastorsexpedition i Ramundeboda församling 0584-10020, tisdagar kl. 13.00 - 15.00 och torsdagar kl. 10.00 - 12.00

Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). [jan.wallgren@svenskakyrkan.se](mailto:jan.wallgren@svenskakyrkan.se)

Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860

Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645



Det händer i kyrkan. Om inte annat anges är Jan Wallgren tjänstgörande präst.

4 december kl. 15.00	2:a advent.	Mässa.
11 december kl.14.00	3:e advent.	Familjegudstjänst. Utdelning av barnens bibel till alla 6- åringar. Lucia medverkar.
18 december kl.18.00	4:e advent.	Gemensam musikguds tjänst i Ramundeboda kyrka. Vi sjunger in julen.
24 december kl. 17.00 kl. 23.00	Julafton.	Julbön i gamla kyrkan. Sång och musik med Jan Kenneth Rönning med familj. Midnattsgudstjänst i nya kyrkan. Nayana Gulstad sång Claes Mård piano
25 december kl. 07.00	Juldagen.	Julotta i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst.
26 december kl.15.00	Annandag jul.	Annandags-gudstjänst i Ramundeboda kyrka.
31 december kl.23.15	Nyårsafton.	Nyårsbön i Ramundeboda kyrka.
1 januari 2017 kl.18.00	Nyårsdagen.	Nyårsmässa i Ramundeboda kyrka.
6 januari kl.15.00	Trettondedag jul.	Musikgudstjänst. Bodarnekören medverkar. Anna Eriksson präst.
8 januari kl.10.00	1 e trettondedagen.	Mässa i Ramundeboda kyrka.
15 januari kl.10.00	2 e trettondedagen.	Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka. Gemensamt med övriga frikyrkor.
22 januari kl.15.00	3 e trettondedagen	Mässa. Simon Joelsson präst.

29 januari kl.15.00	4 e trettandedagen.	Gudstjänst. Nysund gent quartet medverkar
5 februari kl.15.00	Kyndelmässodagen.	Familjegudstjänst. Dopbarnen inbjuds att hämta sina "dopänglar". Sandra Ahlenflod och Jenny Lagerström medverkar.
12 februari kl.15.00	Septuagesima.	Mässa.
19 februari kl.15.00	Sexagesima.	Gudstjänst.
26 februari kl.15.00	Fastlagssöndagen.	Mässa i kyrkan. Därefter bjuder Röda korset på fika och semla i församlingshemmet.
1 mars kl.18.00	Askonsdagen.	Askonsdagsgudstjänst.
5 mars kl.15.00	1 i fastan.	Mässa.

Torsdags- akademin (studiecirkel i kyrkohistoria och historia), ungefär varannan torsdag  
kl. 13.00 – 14.30

Planerade tillfällen: 8 december, 26 januari, 9 februari, 23 februari och 9 mars

Andakter på Edegården: torsdagarna 8 december, 26 januari, 9 februari och 9 mars kl. 14.30

kumenisk bönevecka i vecka 2. Gudstjänster i pastoratets olika kyrkor. Se predikoturer i början på januari.

Avslutning med ekumenisk mässa söndagen 15 januari i Ramundeboda kyrka, Laxå

Här kan Du skänka gåva till Skagershults församlings "blomsterfond".  
Swedbank 8452 – 5 934.239.411 – 2  
Kontakta Exp. 0584-10020 eller Carina Rosengren 0584-444641

Nästa planeringsmöte Tisdag 17 januari kl. 16.30 i församlingshemmet.

Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka !



*Holmbergs*  
*Begravningsbyrå*

Fd, Fondkistan  
Reidun Eklind Holmberg  
i  
Karlskoga  
Degerfors och Laxå

**EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL  
EN RIMLIG KOSTNAD**  
**Fast pris, Din Trygghet.**  
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01  
0584-122 00  
Jour dygnet runt



### Hasselfors - Porla Röda korset

Nu är det dags för oss i Röda Korset att ge information om vad vi gör och kommer att göra.

Vår krets ingår i Röda Korsets samverkanråd i Laxå kommun som var hos oss i maj, där erfarenheter utbyttes och framtidsvisioner skapas.

Vi bedriver vår verksamhet i Hasselgårdens källare.

Vi stärker vår ekonomi med lotteriförsäljning vid Hasselforskalaset och Mopedens dag.

Som tradition har vi även i år bjudit äldre hasselforsare till Kvarngården på samkväm.

Hasselfors Röda Kors deltog i Laxå kommuns insamling "Världens barn" som även i år visade ett högt resultat

Vi agerar i det tysta med besök och sociala insatser.

Det som närmast i vår agenda är planering för "glöggbudningen i december. Vi tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet.

Vi har plats för fler medarbetare, så hör gärna av er till någon av oss. Vi tackar er som stöttat oss.

Hit kan ni ringa om ni vill hjälpa till eller skänka saker. 073-8545946, 070-3525357, 070-5511391

Vi önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen



**Välkomna till oss!**



**ICA träffen**

Måndag - - Fredag 9.00-19.00    Lördag 9.00-15.00    Söndag 10.00-15.00

### Höstens tipspromenader

Höstens tipspromenader avslutades den 30 oktober med fika i Hasselgården. Promenaderna som tidigare år har varit relativt välbesökta har på senare tid haft betydligt mindre deltagare. När vi startade promenaderna för snart 20 år sedan så kunde deltagarantalet ibland vara upp till 60-70 personer, nu har vi kommit ned på deltagarantal på som allra mest 30 st. Men för det mesta är det ett 20-tal.

För höstens promenader så är det 10 st. som har gått tillräckligt antal gånger för att delta i dragningen av presentkortet. Det kommer att bli dragning som vanligt på glöggbudningen den 10 dec. Välkomna!





## Byalagets jubileumsfest – helgen 5-6 nov.

Den 5 november så hade byalaget sin jubileumsfest i Hasselgården. Från början var det meningen att festligheterna skulle vara i idrottshallen men då intresset inte var i den omfattningen som vi hade trodde så flyttades allt till Hasselgården.

Eftermiddagen startade kl. 14.00 med att clownen Clara roade ett 25 tal barn samt en del föräldrar på ett mycket uppskattat sätt. Vi fick börja med att klappa igång hela föreställningen för hon påstod att hon var blyg. Men när clown Clara väl kom fram bakom skärmen så visade det sig att all blyghet var som bortblåst. Hon fick med sig barnen på ett bra sätt så att de deltog en hel del i alla hennes upptåg. Även en del föräldrar fick vara med på ett hörn och delta en del i hennes spratt.

Efter att clownföreställningen så bjöds alla på festis och goda muffins och kakor. Vi känner att det var ett uppskattat arrangemang.

Lördagens festligheter fortsatte sedan kl. 19.00 och det började med lite mingel samt en tipspromenad med åtta frågor som handlade om byalaget som Anders Olofsson hade satt samman. Det blev prisutdelning lite senare på kvällen och då visade det sig att Marion Olsson var ensam vinnare med sju rätt sedan följde ett antal personer med sex rätt, samtliga belönades med choklad.

Efter minglandet och tipspromenaden så intogs en god måltid från Stenkullens catering i Örebro.



Foto: C. Söderberg



Foto: C. Söderberg

Systrarna K, Åsa och Karin Karlsson stod för underhållningen och det var verkligen full fart hela kvällen och de fick med sig publiken på ett fantastiskt sätt. Det var ingen risk att någon satt och slöade till här inte. När de fick upp alla karlar och även damer på scenen och följa Åsas rörelser så var glädjen och skratten stor i salen.





Efter kaffe och tårta så blev det lite uppvaktningar.

Byalaget gjorde en uppvaktning på en av de stora eldsjälarna här i Hasselfors nämligen Göran Parmling. Göran har nästan så långt man minns varit med och jobbat i våra föreningar han var med redan på Munkabäckstiden åt HGoIF och inom fotbollen, han har varit domare och han hjälper byalaget på alla sätt, därför är han verkligen värd lite uppmuntran.

Byalaget blev uppvaktat av Hasselfors PRO genom dess ordf. Kjell Viberg som framförde gratulationer och önskade god fortsättning i vårt arbete.

Även ordf. Ivan Persson med fru Ulla blev uppvaktade med blommor och en resa för sitt arbete som ordf. under 20 år av styrelsen genom v. ordf. Anders Olofsson.

Kvällen avslutades med ett par timmars dans och lite vickning fram på småtimmarna och vi kan konstatera att det var en mycket trevlig och uppskattad fest.

Söndagen började kl. 11.00 med Andreas Gustafsson och Hans Persson som spelade skivor till kaffet. Det var ingen stor uppslutning men ett 15-tal hade infunnit sig till att höra gamla godingar med sådana

storheter som Gösta "Snoddas" Nordgren, Sven-Olov Sandberg, Lapplisa, Louis Armstrong, Harry Brandelius m.fl. Kl.13.00 var det dags för att visa de inspelade DWD filmerna med Herta Magnusson, Henry Söderberg, Sten-Ove Pettersson och Karl-Arne Persson och då tillkom det ytterligare intresserade personer. Även om man har sett filmerna tidigare flera gånger så är det alltid lika fascinerande höra dessa personer berätta.

Vi inom byalaget är nöjda med vår jubileumshelg och vi har fått höra att våra besökare tycker detsamma.



Foto: C. Söderberg



Foto: C. Söderberg

## VÄRT ATT VETA

Den 28 oktober var det på dagen 50 år sedan hyttan i Svartå blåstes ned för sista gången.

Många av hyttarbetarna som blev friställda började arbeta på sågen i Hasselfors där de erbjudits arbete i och med att man där började arbeta tvåskift. Produktionen vid sågverket ökade därmed från ca.27 till ca.50 000 m<sup>3</sup> per år.

September 1966 för 50 år sedan börjar Nils Karlsson och Göran Atterstig att arbeta på verkstaden i Hasselfors.

Båda har fram till dess arbetat vid hyttan i Svartå och erbjuds nu arbete i Hasselfors.

Göran återvänder efter ett antal år till Svartå och blir skogsarbetare. Nils blir kvar i Hasselfors, och känner sig numera som en genuin Skarshultare.

## Almanackan

Byalagets almanacka den artonde i ordningen.

Det är i år en jubileums almanacka, eftersom vi firar tjugo år som byalag i år. Bilderna är hämtade från olika arrangemang som vi har haft under åren.

Vi vill på så sätt visa vilken bred verksamhet som vi har haft och har.

Almanackan kommer dessutom att vara i färg, men vi kommer ändå att hålla det låga priset av 100 kr.

Försäljningen kommer att ske på glöggbjudningen som är den 10 december i Hasselgården.

Sammanställningen av bildmaterialet har skett av Kristina Söderberg och Caroline Selvin



## Naturfoto och filmfestival 2017

Årets succé foto och filmfestivalen åter kommer den 28 januari 2017  
i Hasselgården kl. 10.00

Med ungefär samma vinnande recept som i år  
men nu i två våningar.

Föreläsningar – Filmer – Foton – Foto plank – Barnfoto m.m.

Försäljning av kaffe – Korv – Lotteri m.m.

**Alla varmt välkomna!**





# 20 år med Hasselfors byalag!



20 år...

20 år av styrelsemöten och ideellt arbete...

20 år av med kämpande och energikrävande beslut...

20 år av glädje, hopp och tro på en levande landsbygd!

Den här sammanställningen visar lite på det, ett urval, av både bra och dåligt, men framför allt, vad Hasselfors byalag gjort för Hasselfors under den här tiden. Och det är inte lite...

Även om Hasselfors plockats ner bit för bit under dessa år så är det svårt att tänka sig hur samhället skulle se ut om Hasselfors byalag inte funnits med på vägen. Och trots allt så står Hasselfors byalag här, 20 år, och starkt. Så...

Jag höjer mitt glas, skålar och utbringar ett  
fyrfaldigt hurra för Hasselfors byalag,

De leve...

HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!!!

Och innan jag släpper er i ett stycke nutidshistoria med ett urval av Hasselfors byalags verksamheter, arrangemang och "hjärtefrågor" vill jag passa på att säga att med dessa 20 år bakom oss ser jag fram emot de tjugo nästa! Det är nu det händer. Hasselfors doftar framtidstro!

Den 25/11 1996 håller Hasselfors byalag det första årsmötet och den första styrelsen tar över efter interimsstyrelsen. I byalagets stadgar § 2 står det:

***"Föreningens syfte är att verka för bygdens gemensamma intressen. Föreningen är ett påtryckningsorgan gentemot kommun och andra myndigheter. Föreningen skall verka genom egna aktiviteter och genom samarbete med andra föreningar och institutioner i bygden."***

Bland det första som görs är att fortsätta förhandlingarna, som interimsstyrelsen påbörjat, om att få köpa Logen SVEA. Idag äger Hasselfors byalag fem byggnader plus att de har nyttjanderätt på två.



## HASSELGÅRDEN

Den 1 juli 1997 köptes, efter en tids förhandling, logen SVEA av IOGT/NTOs distriktsstyrelse i Örebro och omgående fick den ny herrgårdsgul färg. Bergvärme installerades också.

På följande årsmöte fick huset namnet Hasselgården.

Sen följer år av diverse renoveringar och upprustningar. Handikappanpassning, fyra toaletter (varav två handikappanpassade).

Hörslina i biosalen och ny el på scen installeras.

Under de senaste fem åren har vinden isolerats med lösull, ny cirkulationspump, bergvärmepump, samt en storbildsprojektor i stora salen installerats.





## BRUKSMAGASINET

Vid årsmötet 1998 beslutades enhälligt att tacka ja till erbjudandet att överta magasinbyggnaden med inventarier. En katalogisering av inventarierna gjordes samtidigt med Bruksmuseets. 2002 började renoveringen med elinstallation på alla tre våningsplan, handikapp ramp och fortsatte med byggnad av handikapptoilet och ett pentry.

## SMEDJAN OCH VITA FÖRRÅDET

Under år 2000 skrevs ett avtal om nyttjanderätt till Smedjan och Vita förrådet. Smedjan fick en ny murad skorsten 2003. Renovering av innertak och ässja återstår.

## BRUKSMUSEET

Byalaget fick Bruksmuseet i gåva av Assi Domän tillsammans med en fond, för att säkra för dess fortlevnad, under 2001. En katalogisering påbörjades redan samma år.

## KVARNEN OCH TVÄTTSTUGAN

1986 knöts ett hyresavtal mellan HGoIF och Hasselfors bruk att föreningen skulle få nyttja Kvarnen som föreningslokal. Huset rustades upp i sin helhet inuti medan utsidan fick behålla sin gamla stil. När avtalet gick ut förnyades det inte och på Byalagets årsmöte 2015 togs beslutet att köpa lokalen av Svea Skog.

**Om man fortsätter läsa Hasselfors byalags stadgar står det i § 8: ”Medlem har rätt att ta del av stadgarna och till regelbunden information om föreningens verksamhet via föreningens medlemsblad, som bör utkomma minst fyra ggr per år”.**

Hasselbladet är en av flera verksamheter som Hasselfors byalag driver/har drivit genom åren som gör att byalaget är en stor del av vardagslivet i Hasselfors. Förutom de stora delarna så är det mycket som Hasselfors Byalag står bakom men som man kanske inte tänker på. Byalaget sköter viss park vård åt kommunen, informationstavlorna, framtagning av turistbroschyrer och samarbetspartner i ordningsställandet av vandringslederna Likvägen och Prästastigen är några exempel.



## HASSELBLADET OCH HASSELFORSBYALAG.COM

Redan på det första årsmötet togs det beslut om att Hasselfors Byalag skulle ge ut en egen tidning, 4 gånger om året, och så blev det. Tidningen fick namnet Hasselbladet och delas ut i brevlådorna till hushållen i Skagershults församling. Tidningen ges fortfarande ut och det hade aldrig varit möjligt utan de trogna annonsörerna.

Hemsidan startades upp under 2001 och förnyades under 2015. Här kan man läsa om allt från aktuella arrangemang, sevärdheter och Hasselfors historik. Man kan även läsa Hasselbladet. Har ni en stund över så rekommenderar jag varmt ett besök där.

## SVEA BIO

Sedan 1997 bedrivs bion i byalagets regi. Tyvärr minskade besökarna successivt under de kommande åren vilket parerades med färre visningar. Men det fanns ljusglimtar. Bland annat anordnades filmfestivaler, fullsatta sportlovsvisningar och Sverige premiär på filmen Narnia. 2012 fick bioverksamheten till slut ges upp då digitaliseringen gjort sitt intåg på riktigt och inga andra format gick att tillgå. Det har sedan dess gjorts några försök att visa film med hjälp av storbildsprojektor och DVD.

## VANDRARHEMMET RYTTAREN

I fem år, med början år 2000, bedrev Byalaget Vandrarhem i Laxå Hems hyreshus på Rytstigen. Det var ett välbesökt vandrarhem med tanke på den lilla och nästan obefintliga marknadsföringen. När Byalaget tog beslutet om att avveckla verksamheten letades det efter någon som kunde ta över men utan resultat. Laxå Hems hus revs senare.

## UNGDOMSGÅRDEN

Under våren 2002 övertar Hasselfors byalag driften av ungdomsgården åt Laxå Kommun som får lokalerna i källaren på Hasselgården som sina. Till en början var den välbesökt, men allt eftersom barnkullarna minskade blev besökarna färre. Fortfarande görs ändå försök att hålla ungdomsgården igång.

## BOK CAFÉ

När kampen mot Laxå Kommun om biblioteket förlorades gjordes det ett försök med ett Bok Café i Hasselgården där tanken var att man skulle kunna träffas, ta en kopp kaffe och låna/köpa boken man ville läsa. Även om tanken var god så fanns tyvärr inte behovet och en del av böckerna som fanns i Bok Cafét har sålts på årets Mopedens dag och Hasselforskalas.

## BRUKSMUSEUM

Bruksmuseet är passande inrett i ett före detta missionshus av sinnersten från järnhanteringens tid. I samlingarna finns föremål från brukets och bygdens verksamheter i sekler och ger en god bild av Hasselfors historia. Byalaget håller museet öppet enligt överenskommelse och på somrarna med hjälp av ferieungdom, allt sedan 2001.

## HGoIF

Hasselfors Gymnastik och Idrottsförening har en egen och lång historia, men sedan årsmötet 2015 ingår HGoIF som en egen sektion under Hasselfors byalag.

## TORPGRUPPEN

Torpgruppen är en egen sektion under Hasselfors byalag och gör ett otroligt jobb med att dokumentera och föra Hasselfors historia vidare. Byavandringar, skyltning och uppmärkning, dokumentation och tryckning av informativa broschyrer i ämnet är en bråkdel av vad de bidrar med.

**Även om Hasselfors byalags verksamheter och åtaganden är många så måste den stora biten av Byalaget ändå vara förknippat med alla arrangemang, alla tillställningar, som anordnas för Hasselforsbornas skull! De flesta återkommande, år efter år. Det hade inte varit möjligt att genomföra en bråkdel av dessa om inte Byalaget fått hjälp av medlemmarna och alla ideella krafter.**

**Vill passa på att TACKA alla för dessa timmar!**



## VÅRMARKNAD OCH MOPEDENS DAG

Vårmarknaden var, tillsammans med Julmarknaden, ett av de första arrangemangen Hasselfors byalag bjöd på. De första åren som ett medarrangemang åt HGoIF och Hasselforsrundan. Vårmarknaden 2001 var första året med Mopedens dag, då med Erik, "handlarn", som arrangör. 2002 tog Byalaget över Mopedens dag och har stått som värd sedan dess, med Mopedrally och bakluckeloppis som huvudattraktioner.

## VALBORG- OCH MIDSOMMARFIRANDE

Valborg- och midsommarfirande är traditioner som går långt bak i tiden. HGoIF stod som arrangörer i många år men när deras verksamhet minskade så blev det naturligt att Byalaget tog över ansvaret. Valborgsfirande, tillsammans med Hasselfors brandvård, bjuder på fackeltåg, brasa, vårtal och fyrverkerier. Midsommarfirandet med klädning av midsommarstång, resning, dans, godispåse, uppträdande, fiskedamm och ponnyridning är så traditionellt det kan bli.

## LANDSBYGDENS DAG OCH NATIONALDAGSFIRANDE

Landsbygdens dag firades i många år med barnen i fokus. Småstjärnorna, hattparad, dockteater, skattjakt och fordonsutställning där man bl.a. fick provåka brandbil, raggabil och buss. Efter att Hasselfors torg invigdes på landsbygdens dag 2004 blev det nationaldagsfirande för alla, med tårta, istället.

## HASSELFORSKALASET OCH ÅTERVÄNDARDAG

Hasselforskalaset är ett av Hasselfors byalags stora och återkommande arrangemang i slutet av augusti. Det finns något för alla. Uppträdande, veteranbilsutställning, bakluckeloppis, hoppborg och clownen Kicki är något som det bjuds på, med lite variation, varje år. En stor succé, medan Vårdshuset fanns, var rårakorna med fläsk som drog till sig långa köer. De två sista åren har det serverats raggvåfflor istället. Hasselforskalaset har vid några tillfällen planerats lite extra som återvändardag.

## TIPSPROMENADER

Hasselfors byalags tipspromenader på söndagarna under våren och hösten har varit väldigt populära. Om man är en flitig tipsare kan man inte bara vinna på söndagarnas promenader utan även på de två stora dragningarna vår och höst.



## JULMARKNAD & GLÖGGBJUDNING

Från början bjöd Hasselfors byalag på en traditionell julmarknad som förnyades och blev till en glöggjudning. En stående punkt är försäljning av Hasselfors Almanackan och om man har haft tur kan man även fått en skymt av ett luciätåg av mopedister.

**Mellan alla arrangemang och den vardagliga verksamheten har Hasselfors byalag alltid funnit tid för hjärtefrågorna. Frågorna som handlat om samhället i stort och som många gånger varit negativa för Hasselfors. Men som också visat att man är starkare tillsammans.**



## VÄG 511

Den första stora frågan för Hasselfors byalag handlar om väg 511, den mellan Stavåna/E20 och Dormen. Den ack så viktiga vägen för Hasselborna, som för Hasselfors. Då handlar det om vinterväghållningen. Ett år senare efterfrågas en välbehövlig upprustning. Alla brev och möten gav resultat, 2001 rustas 511:an.

## BRANDKÅREN

Hasselfors deltidsbrandkår hotas av nedläggning. Istället vill Nerikes Brandkår ha ett räddningsvårn i Hasselfors vilket brandmännen själva, Hasselfors byalag samt Hasselfors Trä (Setra) är kritiska till. Det protesterades men utan framgång. 2004 ersattes så deltidsbrandkåren och med facit i hand blev det bättre än väntat.

## TORGET

När Laxå Hem vill riva Mysinghuset kommer förslaget om ett torg fram på Byalagets stormöte om Hasselfors framtid. Ett förslag som Laxå Kommun jobbar på, med hjälp av Hasselfors Byalag, några år innan det blev verklighet och kunde invigas på Landsbygdens dag 2004.

## BRON

Hösten 2004 upptäckts det att bron över mot Sundsjön är dålig och Vägverket vill riva den utan att den ersätts. I februari 2005 skriver NA att det är det billigaste alternativet, men att Vägverket väntar sig protester. På frågan hur lång tid ärendet kommer att ta svarar Hans Sundén, Vägverket, att ”det går inte att säga. Vissa saker går snabbt, andra är mer segdragna. Jag tror att den här frågan tillhör den sistnämnda kategorin.” Han anar inte hur rätt han har. Efter att en protestlista med 400 namn lämnats in, ett otal skrivelser och kontakter mellan Hasselfors byalag och Vägverket har, i skrivande stund, jobbet med en ny cykel och gångbro, påbörjats, 2016.

## HASSELFORS SKOLA

Nedläggningen av Hasselfors Skola, med hela den processen, från att Laxå Kommuns lokalutredning bland skolorna, 2008, visade att Hasselfors skola skulle läggas ned efter 2013, fram till att modulerna i skolhuset flyttades 2014 bestod i mycket energikrävande kämpande för Hasselfors Byalag tillsammans med elever, föräldrar och andra från både Hasselfors och Finnerödja. Namninsamlingar, personliga brev, debattartiklar, politikermöten, demonstrationståg och t.o.m. krav på en folkomröstning. Och jag tror att alla inblandade var ganska trötta och uppgivna den sista skoldagen, den 25 oktober 2012. På lördagen ordnade Byalaget en sista skolavslutning för eleverna i Idrottshallen. Det var tipspromenad, skolkortsutställning, en gruppbild av alla framför skolan togs, uppträdande av gamla hasselforselever, avtackning av lärarna och sång av eleverna. Kvällen avslutades med ett disco för de yngre. Ett värdigt avslut.

## BIBLIOTEKET

Ungefär samtidigt som förslaget om att flytta eleverna från Hasselfors skola kom så kom även förslaget att lägga ner biblioteksfilialen. Byalaget erbjöd sig då att ta över filialen och sköta verksamheten men på majmötet 2011 tog kommunstyrelsen ett enhälligt beslut att biblioteket skulle få vara kvar och att det skulle utvecklas. Så blev det dock inte. När skolan lades ner lades också biblioteksfilialen i Hasselfors ner p.g.a. sparkrav.

**Det går inte att skriva en sammanställning av Hasselfors byalag utan att nämna den ständiga ordföranden under dessa år... Ivan Persson. Han har definitivt inte varit själv. Det är många som gjort ett jättejobb för Byalaget under dessa år, men jag lovar att mycket av det som faktiskt har genomförts aldrig skulle ha fullföljts om det inte vore för Ivan!**

**Och så jag vill avsluta genom att tacka alla inblandade, ideellt arbetande, medlemmar, annonsörer och sponsorer. TACK för dessa 20 år!**





# Glöggbjudning

Lördagen den 10 december kl. 14.00  
I Hasselgården

Vi bjuder på glögg och pepparkaka  
Försäljning av lokala aktörer  
Bildspel från de gångna 20 årens aktiviteter  
Almanackförsäljning - Lotteri - Dragning  
på tipspromenaderna  
Kaffeförsäljning - Utförsäljning  
av böcker m.m.

Manfred Hammarlund  
grabben som gjorde succé  
på Hasselforskalaset  
underhåller

Varmt välkomna!

God Jul

&

Gott Nytt År

Vi hoppas att du tycker att den tidning du just läst varit innehållsrik och intressant.  
Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,  
vi hoppas därför att du gynnar dessa vid Dina inköp.  
Manusstopp för mars nr. är den 15 februari 2016